

## Alltid på väg

**När mobilen ringer** förstår jag ibland vem det är, redan innan jag svarat. Eftersom jag är på väg till ett möte där jag borde vara med, och är något sen, så ringer den som väntar på mig för att höra var jag befinner mig. Om jag bara är försenad, eller inte alls kan komma t.ex. Så jag trycker på svara knappen på mobilen, och innan frågan kommer säger jag snabbt: ”På väg!” Både som hälsningsfras och information. Om det är mina barn ställer dom motfrågan: ”och var är du då, har du börjat åka än eller...”

**Jag har märkt** att några jag känner svarar med förskrivna sms. Det kan vara ”Kan jag ringa dig om en stund?” eller ”På väg till ett möte”, och ibland är det ”Jag är på väg, kommer snart”. Vår moderna kommunikation tillåter oss att ha mycket tätare kontakter än för 50 år sedan, då man fick vänta tills man träffades på gemensamma mötesplatser, eller ringde varandra på en fast telefon hemma, på kvällen efter jobbet. Idag är vi ständigt uppkopplade. Vi verkar också alltid vara på väg någonstans. Till jobbet, skolan, eller förskolan för att lämna barnen. På väg till affären, kanske ut med hunden, eller till fotbollsträningen. Eller på hemväg från jobbet, och samtidigt plocka upp barnen på skolan. För att sedan fortsätta hem och fixa maten. Kanske på väg till föreningsmötet, utvecklingssamtalet eller sångövningen. På väg till en vän, eller kanske till en fiende. Och så kommer helgen... Att vara på väg fortsätter, men resmålet förändras något. På väg till musikkonsert, gudstjänst, fotbollsmatch eller utflykt i parken.



”**Alltid på väg**” är en känd sång av Ingmar Johánsson. Inte Ingemar ”Ingo”, som blev världsmästare i boxning 1959, utan vissångaren, musikern och prästen Ingmar Johánsson. En ikonisk och vacker sång, finns på Spotify förstås. Texten är fantastisk; ”Jag är alltid på väg till en avlägsen destination, bortom det man kallar tid och rum”. Kören slutar så här: ”Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget, om detta osynliga land som kallas himlen”. Ingmar skriver en tydlig text om att vara på väg – till himlen. Men också om vad den resan innebär. Att detta mål, alltså himlen, ger oss mod, kraft, inspiration för hela livsresan.

**”Jag är alltid på väg till en avlägsen destination”**

**Vårens fem studiekvällar** där vi möts för att läsa och reflektera vår kristna tro, har fått namnet ”Ett folk på väg”. Studiematerialet är Hebreerbrevet i Nya Testamentet, ett brev till de Messiasstroende judarna, som förklarar varför det nya förbundet med Gud, som Jesus representerar, är bättre än det gamla förbundet (med budorden), som Mose hade med Gud. Här finns uttryckt att de som gått före oss i livet trodde och hoppades på det Gud hade lovat, men dock inte hann få se det. De levde av tro. Väntade på en Messias, på ett bättre förbund, som profeten Jeremia hade sagt: *”Detta är det förbund som jag (Herren) efter denna tid ska sluta med dem. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan, och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas”* Hebreerbrevet 10:16-17. Vilken utveckling, vilken resa! Här handlar det om den inre resan, där hjärtat och sinnet förvandlas. Det som vi kallar ”pånyttfödelse” – när Gud flyttar in i våra liv genom tron på Jesus Kristus!

**Välkommen till Centrumkyrkan** i Kungsör under våren! Ta plats i detta resällskap, som har himlen som ett resmål, men inte enbart sitter och väntar på tåget dit. Här finns aktiviteter, gemenskap och verksamhet på många plan och för flera generationer. Här firar vi gudstjänster och uppmuntrar varandra till den inre resan – alltid på väg, med ett förnyat hjärta och sinne.

Fridshälsningar från  
Pastor BG Backman