

Kom till mig!

Varje dag hör jag ordet "kom", ofta flera gånger och med något tillägg. "Kom, jag vill visa dig", eller "kom, den här vägen" eller något liknande. Det kan vara någon ur min stora familj som jag möter, besökare eller arbetskamrater i Centrumkyrkan, eller en elev eller lärare när jag är på uppdrag för skolkyrkans räkning som pockar på uppmärksamheten. Oftast är det angenämt, någon vill visa något fint, eller fråga om råd i någon situation. Det händer förstås också att uppmaningen betyder arbete, inte alltid roligt heller för den delen... Så ett "kom" kan ju vara lite jobbigt också.



Kom!

"Kom till oss", heter det i reklamen, så löser vi dina problem på både det ena och det andra området. Vi blir lovade att få stabilare Internet, trendigare kläder, nyttigare matkassar, miljövänliga bilar, mjukare leder, mindre huvudvärk och det billigaste mobilabonnemanget! Ibland är det via radio eller TV som budskapet kommer, eller med tidningar och reklamblad.

Numera lyssnar jag alltid mycket misstänksamt på dessa uppmaningar. Någonstans inom mig tänker jag alltid: "och var är haken då?". Alltså, vilken prestation i form av arbete eller pengar är det som jag måste göra för att kunna åtnjuta obegränsat Internet eller få tolv silverskedar i ett vackert etui? För något är det alltid. "Kom" verkar sällan vara villkorslöst...

Det inbjudande ordet återfinns också på många ställen i Bibeln. Ibland med ett tillägg, t.ex. "kom och se", eller "kom och få". Men alltid med klar hänsyftning på vem man ska komma till. Jag tror att ganska många känner till och har hört de kända Jesusorden: *"Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila"* (Matt 11:28) Vilket erbjudande! Att någon överhuvudtaget kan tacka nej till ett sådant tillfälle är ofattbart! Den som kan erbjuda vila för nedtyngda människor idag verkar sannerligen ha en marknad, och borde väl ligga helt rätt i tiden....

Ändå tvekar många. Kanske är man rädd för att det finns en "hake", en motprestation, vad det skulle kunna kosta. Finns det något "finstilt" hos Jesus som skulle kunna bli besvärande och kostsamt? Slutar inte det där bibelcitatet med en antydning om ett ok? Jo, det stämmer. Jesus säger att vi kan komma till honom och få vila, men uppmanar oss samtidigt att ta på hans ok. *"Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt"*. Är det haken?

Vet du vad ett ok är? Det verkar som om en del tror att det är en börda som man bär över ryggen. Tvärtom, ett ok är ett redskap som läggs över axlarna för att de bördor man ska bära med sig ska bli lättare, och tyngden mer fördelad. Jesus erbjuder vila för den som är tyngd, och ro för trötta själar. Dessutom ett hjälpmedel för vårt fortsatta arbete. "Haken", oket, är enbart positiv och innebär hjälp för livsvandringen i livet. Och när vi vill göra skillnad för någon annan i livet, i kyrkan och i samhället, så blir det inte betungande, hans ok gör bördan lätt...

Kom till oss i Centrumkyrkan i Kungsör! Kom och se! Kom och få! Kom och upplev glädjen i gemenskapen med Jesus och hans vänner. Kom och dela bördan, så blir den ännu lättare att bära för alla. Du ska veta att Du behövs och det finns "ok" att axla. Däremot har vi inga "hakar" eller "finstilta" tillägg. I församlingen finns vila och ro för trötta själar, men också möjlighet att hjälpa någon annan att lätta bördan. Det man gör av ett glatt hjärta för att man upplevt något positivt är ingen motprestation.