

TACK!

”Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesus dag.”

Filipperbrevet 1:3-6

Så inleder Paulus brevet (i Nya Testamentet) till sina vänner i Filippi. Och det är inte svårt för mig att använda samma uttryck när det gäller vännerna i Centrumkyrkan. Det har varit en glädje att dela gemenskap och uppdrag tillsammans sedan våren 2018. Också jag delar samma övertygelse om att det som Gud påbörjat i våra liv, och i vår församling, ska Han fullborda till Kristi Jesu dag. Dock meddelade jag under en Gudstjänst i Sommargården i Skillinge nyligen att min tid som pastor och församlingsföreståndare i Centrumkyrkan Kungsör av hälsoskäl måste avslutas tidigare än vi hade tänkt från början. Övertygelsen om att Gud har en plan för Centrumkyrkan och dess vänner har jag kvar, men däremot inte kraften att delta i uppdraget.

Tacksamhet är ett tema i Nya Testamentets brev till församlingarna. Inte bara tacksamhet till Gud och Hans stora gåva, Jesus Kristus, men också tacksamhet över vännerna, bröderna och systrarna, över varandra. Jag jämför med några exempel till:

- *”Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken ni har till alla de heliga...”* Kolosserbrevet 1:3-4

När Paulus skriver brev till de kristna i Kolosse är det med en ton av tacksamhet. En anledning är att han hört om deras kärlek till alla de heliga. Det väcker tacksamhet att se omsorg och kärlek. Så har också jag och Elisabeth upplevt det i Centrumkyrkan.

- *”Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i hela världen talar om er tro.”* Romarbrevet 1:8.

Här skryter han med vännerna, och är stolt över att man i ”hela världen” talar om deras tro. Och sannerligen, det stämmer också in på oss i Kungsör. Centrumkyrkan är kyrkan mitt i byn, ofta välbesökt av flera generationer, och vårt stora arbete på KÅS är känt lokalt, regionalt och internationellt!

Ett varmt tack, vänner, för den kärlek, omsorg och trohet som Elisabeth och jag fått uppleva under denna tid. Det har varit en stor glädje att vara i tjänst i en levande församling med så kärleksfulla och ansvarsmedvetna vänner. Än en gång, från hjärtat, ett varmt tack!

**Ett varmt
tack,
vänner!**

Särskilt tack till Herren som välsignat oss på detta sätt. När vi läser 1 Krönikeboken 29 så berörs vi av konung Davids tacksägelse inför församlingens gåvor till tempelbygget:

”Så tackar vi Dig nu, vår Gud, och lovar Ditt härliga namn. För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilla gåvor? Nej, allt kommer från Dig, och ur Din hand har vi gett det åt Dig.”

Jag tror det är så vi upplever det. Att gåvorna vi själva fått i livet från början kom från Honom som ger liv och anda åt allt. Vi ger bara tillbaka det Han välsignat oss med. Detta sätt att tänka och se på tillvaron och de talanger, ägodelar och gåvor vi åtnjutit rymmer en stor hemlighet. En livsstil att ta efter. I tacksamhet till Herren *ger vi Honom – ur Hans egen hand!*

Tacka Gud med oss. Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan, med frågor, sökande, längtan eller oro. Men också med tacksamhet! Glöm inte att vara tacksam! När du tänker efter kommer du att inse att hela livet är en gåva från Gud! Använd gåvan med tacksamhet!

Fridshälsningar från
Pastor BG & Elisabeth Backman